

Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel

Witte Donderdag 1 april 2021

Viering van Schrift en Tafel



Voorganger: ds. Karin Spelt
Piano: Lucian Venderink
Zang: Mariëlle van Amerongen, Janine Garretsen, Josja van Mierlo en
Gerda Wiertz
Ouderling: Marjan van Zadelhoff
Diaken: Toon Folmer
Kerkrentmeester: Jan Bruil
Lector: Marjan van Zadelhoff
Koster: Henk Remmelink

Witte Donderdag

Wit is de liturgische kleur van deze dag. Want op deze dag eindigen de veertig dagen van inkeer. Deze dag is de feestelijke inzet van de drie dagen van Pasen. Dit is de avond waarop de Heer het Pesach vierde met zijn leerlingen: uittocht en bevrijding. Wij vieren samen de inzetting van het Heilig avondmaal: breken en delen in zijn liefde sterker dan de dood.

Wij beginnen de dienst in stilte

Voorganger:

Heer, God, deze stille avond.

Jezus en zijn leerlingen,
in een kring rond de tafel.

12 mensen, ieder met eigen gedachten, verlangens, twijfels, angst.

En hij in hun midden.

Zo is het nu ook met ons.

Even vallen nu de gewone dingen stil.

En verzamelen wij ons rond de schrift en de tafel.

God, doe ons weer weten waartoe U ons geschapen hebt. Wat de weg is die ons tot de vrede voert. Breng ons tot hem, hij die zo vervuld was van liefde en goedheid. En breng ons zo tot onszelf, tot elkaar, en tot allen die bij ons horen.

Lied 286: Waar de mensen dwalen in het donker

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Bemoediging

voorganger Onze hulp is in de Naam van de Heer,
allen **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
voorganger die trouw is tot in eeuwigheid
allen **en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.**
voorganger God zij genadig en zegene ons.
allen **Moge zijn aanschijn over ons lichten. Amen.**

Gebed

De Schrift

Schriftlezing: Johannes 13: 1-15

Lied: I don't know how to love him

I don't know how to love him
What to do, how to move him
I've been changed, yes really changed
In these past few days
When I've seen myself
I seem like someone else

I don't know how to take this
I don't see why he moves me
He's a man, he's just a man
And I've had so many men before
In very many ways
He's just one more

Should I bring him down?
Should I scream and shout?
Should I speak of love?
Let my feelings out?

I never thought I'd come to this
What's it all about?

Don't you think it's rather funny?
I should be in this position
I'm the one who's always been
So calm, so cool

No lover's fool
Running every show
He scares me so

I never thought I'd come to this
What's it all about?

Yet, if he said he loved me
I'd be lost, I'd be frightened
I couldn't cope, just couldn't cope
I'd turn my head, I'd back away
I wouldn't want to know
He scares me so
I want him so
I love him so

Overweging

Lied: Eat this bread

Eet dit brood, drink de wijn
Wie tot mij komt zal nooit meer hongeren
Eet dit brood, drink de wijn
Kom tot hem want hij laaft je dorst

Christus Heer, levensbrood
Wie tot u komt zal nooit meer hongeren
Christus Heer opgestaan
Wek in ons verlangen naar u

DE MAALTIJD VAN DE HEER

V: De Heer zij met u

A: Zijn Geest in ons midden

V: Heft uw harten omhoog

A: Wij heffen ons hart op tot God

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God

A: Hij is het waard onze dank te ontvangen

TAFELGEBED

U zegenen wij, Eeuwige
U die wij kennen als een Vader
Die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder
Zo vaak heeft uw liefde
al vrucht gezet in mensen.
Zo vaak bent U voor mensen geweest
een licht, een vuur, een spoor.
En wanneer wij u ontbreken
en uw Naam onder ons is zoekgeraakt
dan zijt Gij daar:

als een lied dat niet verstomt
als een stem die ons aanspreekt
een woord dat klinkt
Daarom, met engelen en aartsengelen,
met heiligen en martelaren
die U gehoorzaam zijn gebleven,
loven en verheerlijken wij uw naam vol licht en glorie
en prijzen wij U en zingen:

*Loof de Heer, want God is goed (melodie psalm 136)
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt-
liefde die de dood verjaagt.*

*Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep
Heilige, groot is uw macht
Maak ons vrij, toon ons uw kracht*

Gezegend is onze broeder Jezus,
die met ons de weg gaat van het lijden in onze wereld,
en die zich laat kennen in het breken van het brood.
Uw zoon, die de uittocht heeft volbracht
het spoor voor ons trok, de weg ons baande.
Hij deed uw woord aan mensen gestand
en keer op keer wordt hij ons brood voor onderweg.
In de nacht van zijn arrestatie – dat is deze nacht – nam hij brood,
zegende U en brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
'Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven'.
Ook nam hij de wijn, dankte U en schonk hem uit,
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:
'Deze beker is de nieuwe verbond met God,
bezegeld met mijn bloed. Neem deze en deel hem met elkaar.
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken in het komend koninkrijk.'
Hier vieren wij zijn dood als een Pascha voor de Heer.
Geef ons te geloven dat wat in liefde is gezaaid, niet verloren gaat.
Laat uw Adem, uw Geest levenwekkend onder ons zijn,
ons herscheppen tot kinderen van het Licht.
Smeedt ons aaneen tot één lichaam

Onze Vader

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 458: Zuivere vlam

Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.

Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de schaduw van de dood.

het avondgebed:

Blijf bij ons, Heer,
want de avond is over ons gevallen,
blijf bij ons, Heer,
want wij vrezen het duistere dreigen
van een nacht die een eeuwigheid duurt.
Blijf bij ons, JHWH,
want wij wachten gespannen op de morgen
en weten niet óf zij wel komt.
Blijf Gij tot ons spreken,
ook als wij niet meer weten
wat te zeggen in het licht van deze dag.
Blijf naar ons omzien,
wanneer ons hart speurt naar uw nabijheid,
naar uw licht in het donker.
Blijf naar ons horen als wij U in de stilte zeggen
wat ons belast en bezwaart:

(stil gebed)

Blijf bij ons, Heer,
met een enkel woord, een teken van leven.
Blijf bij ons, Metgezel,
ga mee met ons en blijf ons vertellen
het geheim van liefde, geloof en hoop.
Blijf ons nabij, Nabije,
en help ons
dat wij U niet verlaten
in de eenzaamheid van deze nacht.
Heer, blijf bij ons,
blijf ons nabij,
blijf ons bij!
Amen

Wij verlaten de kerk in stilte